

Het avontuurlijk leven van de
Montfortaanse missionaris
Karlos De Maegd



Leuven ° 6 december 1946

Congo 1951 – 2013

Afscheid van Congo

Meer dan 40 jaar leven, werken en bidden als missionaris Montfortaan in Afrika.

Dag en nacht de warme sfeer van de goedlachse Congolees inademen tussen ziekenzorg en huizenbouw ... zelfs kerk- en scholenbouw.

Dan plots een ziekenwagen, een rolstoel en naar Europa. Voor altijd en zonder afscheid.

Duizend pijnlijke vragen. Vragen van een oude mama, vragen van broers en zussen, vragen van neven en nichten, vragen van achterneefjes en achternichtjes, met An en Tinne op kop ...

De antwoorden komen met mondjesmaat, de pijn is te groot en de energie te klein.

Er zijn de vele brieven van en naar Afrika, de vele foto's, de documenten, de getuigenissen van confraters en collega's.

Fragmenten van dagboeken en reisverslagen. Een puzzel van gegevens ...

Wie heeft hier zicht op? Wie wil hier klaarheid brengen?

En dan de grote vraag van jongere broer aan oudere zus Bea: één lang verhaal van al die avonturen?

Waarom geen brochure ... waarom geen boek? Is dat gekkenwerk?

Eerst eens samenkomen ... bespreken wat mogelijk is. Plannen en cijfers, drukkers en uitgevers. Grootschalig of in eigen beheer.

De knoop is doorgehakt, een avontuur van een ... avontuur.

Het kleurrijke boek betekent beslist een grote steun bij het Afrikaans rouwproces van broeder Karlos.

Congo laat hem nooit meer los en hij laat Congo niet los.



Kijk mee naar een boeiend Congo

- Woordje vooraf
- Tijdlijn - Karlos en geschiedenis Congo 1946 - 2016
- Situatieschets
- Jeugdavonturen van Europa tot Afrika
- Als ontwikkelingshelfer in Congo
- Missionaris Karlos
- Straffe en grappige verhalen
- Documenten
- Bronnen
- Dankwoordje



Warm boek met een lach en een traan

Waardevol geschenk

Document voor familie, vrienden en oud-kolonialen, een leven lang

Bestellen en afhalen

- **Karlos De Maegd**
Diestsevest 117 3000 Leuven tel. 016/ 22 25 86
- **Jef en Bea Aerts-De Maegd**
Lindeboomstraat 17 3293 Kaggevinne-Diest tel. 013/ 31 29 51

Bestellen vanaf heden

Beschikbaar vanaf 18 maart 2018

Prijs en betaling

- 25 euro - verzenden 5 euro extra - inbegrepen 'Het goede doel'
- Cash bij inschrijving
- Overschrijven op bankrekening BE59 7340 2139 9926 BIC KREDBEBB De Maegd Karl
Vermelden: naam, adres, telefoon en 'Boek Karlos'

Technische kenmerken

- 172 bladzijden
- In kleur met 400 foto's en landkaarten
- Formaat A4 (21x29,7cm)
- Genaaid met half-harde kaft en mat geplastificeerd
- Ecologisch papier
- Beperkte oplage



Van kapoen tot scholier
Een vrijwilliger in Afrika
Brousse-missionaris en aannemer
Een uitstervend ras in Congo
De dappere duizendpoot met pech



Reporters Bea De Maegd en Jef Aerts